

 DELEN



[The Juke Joints + Eddy "The Chief" Clearwater](#)

Zondag 28 november 2010

[M.C. de Bosuil](#), Weert

Recensie + foto's: Ton & Babs

Op zondag 28 november vond er in de Bosuil in Weert een dubbelconcert van The Juke Joints en Eddy "The Chief" Clearwater plaats. The Juke Joints staan momenteel weer volop in de belangstelling. Ter gelegenheid van hun 26-jarige jubileum dook de band in juni van dit jaar de Rax Trax studio in Chicago in om hun twaalfde album 'Going To Chicago' op te nemen. The Juke Joints speelden deze middag/avond twee sets. Eén set met voornamelijk nummers van de nieuwe cd en één set met de eerder genoemde Chicago blueslegende Eddy "The Chief" Clearwater!

Rond half vijf beginnen Peter Kempe, Sonny Boy, Michel Staat en Derk Korpershoek aan het eerste gedeelte van hun optreden dat zoals verwacht uit hun zeer herkenbare eigen mix van swing,

rockabilly, rock 'n roll, bluesrock, chicagoblues en zydeco bestond. Onder aanvoering van drummer/zanger Peter Kempe kregen we een aantal voortreffelijke nummers van de nieuwe cd "Going To Chicago" voorgeschoteld waaronder de swingende opener "This Is It", "Stax Sound", "Hard Times" en "Bad Bad Feeling". Tijdens laatstgenoemd nummer kwam toetsenist Ronald Bakker de geleerden van de Juke Joints versterken en deed dat met verve. Uiteraard is een optreden van The Juke Joints niet compleet zonder Rory Gallagher's "Goin' To My Hometown" en ook in de Bosuil werd het nummer vol overgave door Peter Kempe op de mandoline gespeeld. Kort samengevat... een meer dan uitstekende eerste set!

Na een korte pauze staan de Zeeuwse bluesbonkers en toetsenist Ronald Bakker wederom op het podium. Dit keer samen met Eddy "The Chief" Clearwater, die zijn bijnaam alle eer aan deed. Na een kort intro kwam Eddy compleet met indianentooi het podium op en begon zijn set heel toepasselijk met "They Call Me The Chief". De linkshandig spelende Eddy Clearwater had er zichtbaar plezier in en ging vrolijk verder met de Junior Wells klassieker "Messin' With The Kid". Daarnaast hoorden we o.a. "A Good Living Alone", "Too Old To Get Married (Too Young To Be Buried)", en de titeltrack van de nieuwe cd van The Juke Joints "Going To Chicago", waar Eddy als gastspeler te horen is, voorbijkomen.

Ook deze tweede set was er een om in te lijsten. Naast de goed spelende Eddy Clearwater werden we met enige regelmaat getraakteerd op spetterende gitaarsolo's van Michel Staat. Zonder de overige bandleden van The Juke Joints en toetsenist Ronald Bakker te kort te doen want als geheel stonden de mannen als het spreekwoordelijke huis. Je zag het publiek genieten en gedurende het optreden ging er na verloop van tijd zo links en rechts een beentje van de vloer.



Na ruim een uur spelen is de reguliere speeltijd voorbij maar de aanwezigen weten toch nog een toegift af te dwingen. Die krijgen ze middels de Muddy Waters klassieker, "Walkin Through The Park". Daarna is het echt over en uit. Zowel The Juke Joints als Eddy Clearwater nemen na afloop plaats in de merchandise stand waar menige CD van eigenaar wisselde. We kunnen terugkijken op prima optredens die volgend jaar een vervolg gaan krijgen want Eddy Clearwater en The Juke Joints toeren van 18 t/m 26 maart 2011 door Nederland waarin ze o.a. op de Southern Blues Night in Heerlen en An Evening With The Blues in Tiel staan!